



24-uurswandelestafette



24-uurswandelestafette

Ik loop mee en sta stil
bij **mijn geluk**



**Brand een
Kaars van Hoop**

<locatie>
<datum>

samenloopvoorhoop.nl

Wil je meer informatie over
SamenLoop voor Hoop?
samenloopvoorhoop.nl

Samen komen we
steeds dichterbij



De Kaarsenceremonie: een magisch moment!

Een van de meest indrukwekkende momenten van de SamenLoop voor Hoop is de Kaarsenceremonie. Of je nu zelf aan SamenLoop voor Hoop meedoet of er alleen emotioneel bij betrokken bent, iedereen kan een Kaars van Hoop branden om dierbaren steun te betuigen of te herdenken.

Wat is een Kaars van Hoop?

De Kaars van Hoop is een brandende kaars in een met zand gevulde papieren zak waarop je een persoonlijke boodschap kunt zetten. Veel mensen schrijven er de naam van hun dierbare op, anderen willen er graag een persoonlijke boodschap, wens of foto aan toevoegen. Bij het licht van al deze Kaarsen van Hoop staan we stil bij onze dierbaren. Alle kaarsen worden vervolgens langs het parcours van SamenLoop voor Hoop geplaatst, zodat gedurende de nacht de wandelende deelnemers omringd zijn door een zee van licht.



Bestel ook een Kaars van Hoop

Vul het formulier in en stuur of overhandig het aan:

<naam>

<adres>

<eventueel telefoonnummer>

Je bent uiteraard van harte welkom bij SamenLoop voor Hoop en bij de Kaarsenceremonie, waar je je kaarsen kunt zien branden. Kijk voor meer informatie op samenloopvoorhoop.nl

Kaars van Hoop-formulier

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Aantal Kaarsen van Hoop à € 5:

Ik versier zelf de Kaars(en) van Hoop.
Vraag naar de papieren zakken.

Ik laat iemand van de organisatie de versiering doen. (Vul hieronder de namen in.)

Ter ere van (meerdere namen mogelijk):

.....
.....
.....
.....

Ter nagedachtenis aan

(meerdere namen mogelijk):

.....
.....
.....
.....

